

## **ΑΣΚΗΣΗ: ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ**

**Να σχολιάσετε τον τίτλο, που χρησιμοποιεί η συγγραφέας του παρακάτω κειμένου. Κατά την ερμηνεία του εν λόγω τίτλου, πιστεύετε ότι ο εθελοντισμός αποτελεί στάση ζωής και κοινωνικής/πολιτικής ενεργοποίησης; Να τεκμηριώσετε την άποψή σας.**

**«Το έθελοντίζειν εστί φιλοσοφείν»**

Τις τελευταίες δεκαετίες, έχει παρατηρηθεί πως τα κοινωνικά προβλήματα έχουν υποστεί όξυνση. Ιδιαίτερα, η εμφάνιση της οικονομικής κρίσης, η διόγκωση της ανεργίας και η εν μέρει αλλοτρίωση των ανθρώπινων σχέσεων - κυρίως στα αστικά περιβάλλοντα - οδήγησαν σε αδιέξοδο ορισμένες κοινωνικές ομάδες, ως προς την αντιμετώπιση των οξύτατων αυτών φαινομένων κοινωνικής παθογένειας. Λύση όσον αφορά στα εν δυνάμει προβλήματα απετέλεσε η δημιουργία ενός ανιδιοτελούς κινήματος, του εθελοντισμού. Ο εθελοντισμός, άλλωστε, αποτελεί φιλοσοφία ζωής και στάσης, απέναντι στις κοινωνικές παθογένειες και την ηθική αναλγησία του σύγχρονου ανθρώπου.

Πρωταρχικά, ιδιαίτερης σημασίας θεωρείται η συμβολή του εθελοντισμού στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης εκτεταμένου αριθμού ανθρώπων. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο κίνημα, προσφέρει υποστήριξη σε κοινωνικές ομάδες, που έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα πολέμου, υποσιτισμού και εξαθλίωσης. Οι εθελοντές, λοιπόν, οργανώνονται σε ομάδες και παρέχουν τις απαραίτητες πρώτες ύλες για τη διαβίωση, καθώς και κοινωνικές παροχές σε ανθρώπους, που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Δείγμα των κοινωνικών παροχών αποτελούν η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και η κοινωνική ασφάλεια. Συνεπώς, η ζωή των συγκεκριμένων ανθρώπων διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό και έτσι οι εθελοντές μετουσιώνονται σε «σωτήρες» τους. Επιπρόσθετα, οι εθελοντικές πράξεις παραδειγματίζουν. Ουσιαστικά, μερικοί ανθρωποί ευαισθητοποιούνται, ως προς ένα εύρος ζητημάτων κοινωνικής παθογένειας και έτσι ωθούνται συχνά στην ενασχόληση με τον εθελοντισμό.

Με μια πιο διεισδυτική ματιά, εντοπίζεται πως ο εθελοντισμός προάγει την οικολογική ισορροπία. Συγκεκριμένα, μια εθελοντική δραστηριότητα, που συναντάται συχνά είναι η απορρύπανση των ακτών, καθώς και η αναδάσωση, έπειτα από εμπρηστικές ενέργειες επιτηδείων. Με αυτόν τον τρόπο, καλλιεργείται η οικολογική συνείδηση των εθελοντών, αλλά και του συνόλου των πολιτών. Συνεπώς, η «κακοποίηση» του πλανήτη περιστέλλεται. Επιπλέον, ο εθελοντισμός διαθέτει ενωτικό χαρακτήρα, καθώς ισχυροποιεί τους δεσμούς μεταξύ των πολιτών. Βασικά, μέσω της ομαδοσυνεργατικότητας, που απαιτείται στις συγκεκριμένες δραστηριότητες, οι πολίτες αποβάλλουν το αίσθημα της αποξένωσής τους, εφόσον η Πολιτεία μετατρέπεται από ένα άξενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον σε οικείο και φιλόξενο. Ακόμα, οι εθελοντές, μέσω της ενεργού δράσης τους ανακουφίζουν το Κράτος από ορισμένες επιβαρυντικές λειτουργίες, όπως αυτή της άκρατης γραφειοκρατίας και προωθούν την ευρυθμία της κοινωνίας.

Σε συναρμογή με τα προαναφερόμενα, ο εθελοντισμός διαπλάθει πνευματικά τους ανθρώπους. Ειδικότερα, μέσω των πράξεων αλληλεγγύης, ωθεί τους ανθρώπους στη σταδιακή υιοθέτηση ηθικών αξιών και ιδεώδών, με αποτέλεσμα να αποκτούν μια περισσότερο ανθρωπιστική προσέγγιση του κόσμου. Ουσιαστικά, η ηθική αναλγησία καταρρίπτεται και στη θέση του ατομικισμού και της

εμπάθειας τοποθετείται ο αλτρουισμός και η ανιδιοτέλεια. Επιπλέον, η συναναστροφή με ανθρώπους διαφορετικών ιδεολογιών, είτε διαφορετικής εθνικότητας, λόγω της παγκόσμιας εμβέλειας και του εξωστρεφούς προσανατολισμού του εθελοντισμού προωθεί την αλληλοδιαδοχή και επιτυγχάνει την άρση του ρατσισμού.

Συλλήβδην, ο εθελοντισμός αποτελεί ένα κίνημα, που επιφέρει αξιοσημείωτα οφέλη τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Γι' αυτό το λόγο, εύλογη καθίσταται η συνεχής προώθηση και υποστήριξή του. Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στον εθελοντισμό συμβάλλει στην ομαλή της κοινωνίας.

#### **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ :**

Ο τίτλος του κειμένου παρουσιάζεται εμφανώς δηλωτικός του περιεχομένου, καθώς απώτερος σκοπός του συγγραφέα είναι να αναδείξει την φιλοσοφία του εθελοντικού κινήματος, το οποίο διαπλάθει συνειδήσεις και βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης ενός ευρέος αριθμού ανθρώπων. Η λειτουργία του τίτλου καθίσταται μεταφορική, εφόσον ο εθελοντισμός παραλληλίζεται με μια φιλοσοφία ζωής, που την υιοθετούν, όσοι τον εφαρμόζουν. Η κυριολεκτική ερμηνεία του τίτλου θα ήταν ότι η εθελοντική δράση ενέχει έναν τρόπο σκέψης απαλλαγμένο από ατομικισμό και ιδιοτέλεια, αναδεικνύοντας την ανθρωπιστική πλευρά του εθελοντή. Προχωρώντας, η ρηματική λειτουργία του τίτλου (ἔστι) προβάλλει την πραγματική διάσταση που καταλαμβάνει το φαινόμενο του εθελοντισμού στην καθημερινότητα του κόσμου και φυσικά η οριστική έγκλιση επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές. Το γ' ρηματικό πρόσωπο αποχρωματίζει το λόγο από συναισθήματα και προσδίδει κύρος και πειστικότητα στον τίτλο. Το έναρθρο απαρέμφατο «Το έθελοντίζειν» στην αρχή του τίτλου δίνει έμφαση στην έννοια του εθελοντισμού και προσδίδει τη βαρύτητα που της αρμόζει, σύμφωνα με τον συγγραφέα. Παράλληλα, υφίσταται και ένα έμμεσο σχόλιο του συγγραφέα, που δηλώνει την προσωπική του θέση για την εθελοντική δράση. Το ύφος του τίτλου, ωστόσο, δε συνάδει με το υπόλοιπο κείμενο, επειδή γίνεται χρήση ενός παραλλαγμένου αρχαίου ρητού «Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν», όπου με έξυπνη και παιχνιδιάρικη διάθεση ο συγγραφέας επιχειρεί να είναι ελκυστικός ως προς τον αναγνώστη και να του εγείρει το ενδιαφέρον. Εν αντιθέσει, το υπόλοιπο κείμενο είναι πιο αυστηρό και δε χρησιμοποιεί τη συνειρμική γραφή. Καταληκτικά, ο τίτλος εμφανίζεται σύντομος, αλλά αρκετά λακωνικός και υπαινικτικός, γεγονός, που τον καθιστά ελκυστικό προς τον αναγνώστη.

Προσωπικά, θεωρώ ότι ο εθελοντισμός αποτελεί στάση ζωής, καθώς με την εκούσια βοήθεια, που προσφέρει οδηγεί στην αυτοπραγμάτωση του ατόμου και στην ανάπτυξη μιας υγιούς κοινωνικής συμπεριφοράς. Μέσα από τον εθελοντισμό δημιουργούνται ενεργοί πολίτες, που με τη δράση τους προσφέρουν ελπίδα, κοινωνική υποστήριξη και οικονομική αρωγή σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Με αυτόν τον τρόπο, το εν λόγω κίνημα αντισταθμίζει τις δυσλειτουργίες και τις γραφειοκρατικές ανεπάρκειες του κρατικού φορέα. Συνεπώς, ο εθελοντισμός είναι μια φιλοσοφία ζωής, που διαπλάθει κοινωνικά και πολιτικά ευσυνείδητους ανθρώπους, οι οποίοι αποτελούν σωστά πρότυπα, εμποτισμένα από ειλικρινείς αξίες και ιδανικά.